

10 redenen om de boeken van Geronimo Stilton te lezen:

1. EDUCATIEF: Op een speelse manier komen kinderen heel wat te weten.

2. HERKENNING: Geronimo is een vriend, geen superheld. Heel wat kinderen herkennen in hem zichzelf.

3. HULP BIJ LEZEN: Minder gemotiveerde kinderen of kinderen met leesproblemen slagen er wonderwel in om met de boeken van Geronimo aan de slag te gaan.

4. INLEVING: Stuk voor stuk zijn het avontuurlijke boeken, de lezer leeft mee.

5. INTERACTIEF: De boeken bevatten heel wat opdrachten, doe-dingen, raadsels, ja zelfs geuren en geheimschrift.

6. LEESBEVORDEREND: Kinderen die de boeken van Geronimo ontdekken lezen later ook boeken van andere auteurs.

7. MOOIE BOEKEN: Geen grijze bladspiegels, de speelse en kleurige typografie helpt kinderen makkelijk over de tekst.

8. MOTIVATIE: Kinderen krijgen leeshonger bij het lezen van de boeken.

9. SOLIDARITEIT: Geronimo komt steeds op voor zijn vrienden, hij helpt en steunt hen. Geronimo zet aan het goede na te streven. Hij geeft een aanzet om steeds voor mekaar op te komen.

10. TOEGANKELIJKHEID: De goede verhouding tekst-illustraties zorgen voor een evenwicht op het niveau van het kind.